

Twee kraaien zitten op een tak.
Dan vliegt er ineens een straaljager
over. Zegt de ene kraai: “die gaat
hard!” Zegt de ander: “Nou, ik zou
jou wel eens willen zien vliegen als
je staart in brand staat!”



“Papa, er is een man met
een snor aan de deur!”
“Zeg maar dat ik er al een
heb!”



“Waarom laten jullie de hele nacht
licht in huis branden?”
“Dat is voor de inbrekers”
“Dat snap ik niet, die hebben toch
al een zaklantaarn?”



Er ging een cowboy naar de
kapper. Toen hij klaar was,
verliet hij de kapsalon.
Wat denk je? Pony weg!



Ferry's vader bekijkt het rapport van
zijn zoon. Vader: “Ik mis de tien.”
Ferry: “Welke tien?” Vader: “De tien
voor de moed om dit rapport aan
mij te laten zien!”



Twee slangen komen elkaar tegen
in het moeras. De ene slang zegt
tegen de andere: “Ik hoop dat ik niet
giftig ben”. Vraagt de andere:
“Waarom?” Zegt die ene weer:
“Omdat ik net in mijn tong heb
gebeten!”



Waarom kun je een muis
niet melken?
Er past geen emmer onder.



“Tante Miep, mag ik uw geweer
eens zien?”, vraagt Lotte. “Maar
meisje,” zegt tante, “ik heb helemaal
geen geweer.” Lotte: “Vreemd,
mama zegt dat u altijd op
mannenjacht bent.”

Jantje zegt tegen zijn moeder:
“De burgemeester was vandaag op school!”
“En, had hij zijn ketting om?”
“Nee, hij liep gewoon los!”

Er staat een politieman op een druk kruispunt. Komt er een man aanlopen die vraagt: “Wat is de kortste weg naar het ziekenhuis?”
Zegt de politieman: “Gewoon blijven staan, meneer”.

Mijnheer de Vries moet voor zijn werk een boottocht maken. Om niet misselijk te worden gaat hij naar zijn huisarts om een middeltje te halen. Deze adviseert hem om vlak voor vertrek een liter dikke tomatensoep te eten. “Helpt dat dan tegen zeeziekte?”, vraagt de Vries verbaasd. “Nee, dat niet, maar het kleurt wel erg mooi in het blauwe water”.

Een jongetje komt op school en zegt tegen zijn meester: “Ik heeft gisteren bij mama geslapen.” “Nee”, zegt de meester, “Ik HEB gisteren bij mama geslapen.” Waarop het ventje antwoordt: “Ik heeft u niet gezien.”

Aan de linkerkant staat het zwarte huis. Aan de rechterkant staat het gele huis.
Waar staat het witte huis?
– In Washington.

Vraagt de juf in de les: “Wie weet wat voor belangrijks er gebeurde in 1483?”
Jantje steekt zijn vinger op: “Toen werd Martin Luther geboren juf!”
“Dat is goed Jantje! Weet je ook wat er in 1487 gebeurde?”
Jantje weet weer het antwoord: “Toen werd hij 4 jaar, juf...”

Een ontdekkingsreiziger komt in de jungle. Opeens ziet hij een tijger, en omdat tijgers heel hard kunnen rennen, zet de ontdekkingsreiziger het op een lopen. De tijger haalt hem al snel in, en zegt: “Tikkie, jij bent hem”.

Er lopen twee ballonnen in de woestijn. Zegt de ene ballon tegen de andere: “Kijk uit, een cactusssssssssssssss”.
Roept de andere:
“Ik ben niet BANG!”



Er zitten twee zwervers op een bank in het park. De één legt 10 cent op de bank. Waarop de ander vraagt: "Waarom doe je dat?" Waarop de eerste antwoordt: "Ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben!"



Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien?
– Een dobbelsteen.



Een man komt al voor de achtste keer bij het loket van een bioscoop en koopt weer een kaartje. De dame achter de kassa vraagt: "Waarom koopt u acht keer een kaartje voor dezelfde film?". De man antwoordt: "Omdat ze hem bij de ingang steeds doormidden scheuren".



Waarom hebben olifanten gele klompjes?
Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla drijven.
Weleens een olifant in de vla gezien?
Nee, het werkt dus!



Keesje komt bij z'n leraar. "Ik word gepest meneer, ze noemen me allemaal schele Kees"
Zegt z'n leraar: "Wat kan jou dat nou toch schelen Kees."



Er lopen twee zakken cement over straat. Zegt de ene: "Bah, het gaat regenen." Zegt de andere: "Niet zeuren, daar word je hard van."



Het is geel en het heeft een kort rokje?
– Een kanarie-grietje.



Eén voor één stappen er mensen de bus in. Bij de volgende halte komen er nog eens zes mensen bij. Bij de daarop volgende halte stappen er weer twee uit. Hoe laat is de bus vertrokken? – Eén voor één.

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat hij moet eten. Ze zegt: "Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze Jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: "Wat ben je aan het doen!?" Jantje zegt: "Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt."

Twee stukken stront gaan een bank overvallen. Komt er een stuk diarree aan: "Wat gaan jullie doen?!" De stront: "Een bank overvallen". Diarree: "Mag ik mee doen?". Stront: "Nee, daar ben jij te slap voor!"

Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren?
Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen!

Het is wit en het gaat omhoog?
Een dom sneeuwvlokje.

Waarom heeft een dom blondje een aanhangwagen van 20 meter lang?
Om de tuinslang te vervoeren.

Waarom heeft een dom blondje een aanhangwagen van 20 meter lang?
Om de tuinslang te vervoeren.

Wat is het toppunt van onaardig zijn?
Iemand met een bril veel sterkte wensen.

Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: "Gaat u naar Artis?" "Nee," zegt de buschauffeur, "ik moet gewoon werken"

Wat is de overeenkomst tussen een drol en een sinaasappel?
Ze komen beiden uit warme streken.

Er wandelen 2 katten door de woestijn. Zegt de één tegen de ander: "Nou, we hebben in elk geval genoeg plek om te kakken...."

Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft want daarna loop je er weer uit.

Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit?
Een waterlelie.

"Hoe stop je een koe in de diepvries?" vraagt Jantje aan zijn vriend Keesje.
- Keesje: "Weet ik niet"
Jantje: "Diepvries open, koe erin, diepvries dicht."
- "Dat is flauw," zegt Keesje.
Jantje: "Oké maar hoe stop je een varken in de diepvries?"
- "Nou, diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer dicht doen," zegt Keesje.
"FOUT!" zegt Jantje. "Diepvries open, koe eruit, varken erin, diepvries dicht!"

Vader: "Jantje, laat me je rapport eens zien!"
Jantje: "Dat kan niet, ik heb hem aan een vriend geleend. Die wilde zijn ouders eens flink laten schrikken."

Een varken ziet voor het eerst een stopcontact.
"Oh, wat zielig" zegt het varken.
"Hebben ze jou in de muur gemetseld?"

Jantje staat aan de balie van de gevonden voorwerpen.
"Heeft iemand hier een fiets afgegeven?"
"Jazeker jongeman, wat voor kleur?"
"Eh... het liefst een blauwe."

Jantje vraagt aan de leraar: "Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat je niet gedaan hebt?"

Waarop de leraar zegt: "Natuurlijk niet, jongen".

"Gelukkig maar" zegt Jantje. "Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!"

"Wilt u iets eten?" vraagt de stewardess aan een passagier.

De man: "Graag.

Waaruit kan ik kiezen?"

Antwoordt de stewardess:

"Uit ja of nee."

Wat waren de laatste woorden van Kapitein iglo?

"Help! Ik geloof dat ik in een vis stick!"

Een tomaat en een ei zitten bij de dokter in de wachtkamer.

Vraagt de tomaat aan het ei:

"Wanneer mag het gips eraf?"

Na de keuring bij de garage:

"Uw remmen waren niet meer te repareren, dus heb ik de claxon harder gezet en de lichten feller!"

Wat krijg je als je lord omdraait?

– Drol

Wat krijg je als je drol omdraait?

– Lord

Mis, dan krijg je vieze handen!

Conducteur: "Maar meneer, dit is een kinderkaartje".

Man: "Nou, dan kunt u wel nagaan hoelang ik op de trein heb staan wachten!"

Een egeltje steekt een parkeerplaats over. Hij ziet een auto met een platte band.

"Eindelijk", zucht hij, "heeft ook eens iemand van ons gewonnen"

Hoe laat is het als een olifant
op het tuinhekje gaat zitten?
Tijd voor een nieuw tuinhekje.

Als Jantje met zijn mama over straat
loopt is hij de hele tijd aan het
fluiten. Als mama vraagt waarom hij
dat doet, antwoordt hij dat het is om
de leeuwen uit de buurt te
houden. Mama antwoordt daarop:
“Maar er zijn hier toch geen
leeuwen?” “Zie je wel dat het helpt?”,
zegt Jantje.

Wat is groen en vrolijk?
Slalalalalala

Een moeder stapt met haar 6 kinderen in
de lift van een groot warenhuis. De
liftbediende vraagt: “Waar moet U zijn,
mevrouw?” “De kinderafdeling”, antwoordt
de vrouw. Waarop één van haar kinderen
zegt: “Nee mam, niet nog eentje, we zijn
al met z'n zessen!”

Jantje zit in de klas en zegt: “Broem, broem,
broem”. De juf zegt: “Als je dat nog één keer
doet, dan ga je naar de gang”. Even later zegt
Jantje weer: “Broem, broem, broem”. De
juffrouw zegt: “Nou ga je naar de gang”.
Maar Jantje antwoordt: “Dat kan niet, juf,
mijn benzine is op”.

Op de Dam staat een jochie kranten te
verkopen. “Grote oplichtingsaffaire”,
roept hij. “Vijftig slachtoffers”. Een
voorbijganger koopt een krant, en bladert
hem door. Hij kan niets vinden over een
oplichtingsaffaire. Hoort hij het ventje
roepen: “Grote oplichtingsaffaire,
eenenvijftig slachtoffers”.

Piet: “Hoe gaat het met je werk in
de M&M-fabriek?” Jantje: “Slecht, ik
ben ontslagen.” Piet: “Waarom?”
Jantje: “Ik werkte te hard. Ik gooide
alle M&M's met een W erop weg.”

Er zitten twee vliegen op een kaal
hoofd. Zegt de ene vlieg tegen de
andere: “Weet je nog, hier speelden
we vroeger verstoppertje”.



Een man vraagt bij de viskraam: “Hoe duur zijn die haringen?”. De verkoper antwoordt: “Twee euro per stuk”. “Is dat met uien?”, vraagt de man. “Ja,” zegt de verkoper, “de uien krijg je er gratis bij”. Waarop de man zegt: “Doe mij dan maar een kilo uien”.



Wat is groen en komt van een berg gegleden?
Een skiwi!



Jantje steekt zijn vinger omhoog. De meester zegt: “Wat is er?”. “Ik moet naar de wc, meester”, zegt Jantje. “Wacht maar even”, antwoordt de meester. “Jullie krijgen een vraag: waar ligt de grootste oceaan? Jantje, weet jij het antwoord?”. “Ja,” zegt Jantje, “onder mijn stoel”.



Meester: “De meeste woorden die met on- beginnen zijn woorden die niet goed zijn, bijvoorbeeld: ongehoorzaam, onaangenaam, enzovoorts. Kan iemand mij nog zo’n woord geven?” Jantje: “Ja, meester: onderwijzer!”



Jantje solliciteert bij een bedrijf naar een baan. Hij vraagt hoeveel geld hij kan verdienen. Zijn toekomstige baas zegt: “Nu 750 euro per maand, en later meer.” “Dan kom ik later wel terug”, antwoordt Jantje.



Jan belt bij zijn onderbuur aan en vraagt of hij de volgende avond de stereo-installatie mag lenen. “Natuurlijk,” zegt de buurman, “heb je een feestje?”. “Nee hoor!”, antwoordt Jan, “Ik zou alleen eens een beetje willen slapen!”.



Een moeder loopt met haar dochtertje in de dierentuin. Dan komen ze bij de apen. Zegt het dochtertje: “Hé, die aap lijkt precies op oom Geert.” Haar moeder antwoordt: “Dat mag je niet zeggen!” Dan zegt het dochtertje: “Nou en, die aap hoort het toch niet”.



Twee zandkorrels lopen in de woestijn. Zegt de ene korrel tegen de andere: “Ik weet het niet zeker, maar ik heb steeds het gevoel dat we worden achtervolgd.”

Bedankt voor het downloaden van dit document!

Je kunt het gratis delen met iedereen.

Deel je het dan vanuit mijn website?

www.juffrouwemke.com



Veel plezier met dit document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt.

Wist je dat je me ook kunt volgen?



De kaartjes zijn ontworpen door

trzcacak

De moppen vond ik op <http://www.moppenvoorkinderen.nl/>