

De dingen die mij  
anders maken,  
zijn de dingen die mij  
maken tot wie ik ben.



Een dag met jou is  
mijn favoriete dag.  
Dus vandaag is mijn  
nieuwe favoriete dag!

Rivieren weten:  
er is geen haast.  
Op een dag  
komen we er wel.



Als er ooit een dag komt  
dat we niet samen kunnen zijn,  
neem me dan in je hart.  
Daar zal ik altijd blijven.

Je kunt niet in een hoekje  
in het bos blijven wachten  
totdat anderen naar jou  
toe komen.  
Soms moet je ook naar  
hen toe gaan.



Een beetje aandacht  
voor anderen  
maakt een groot verschil.

“Hoe spel je ‘liefde?’”  
“Je kunt het niet spellen,  
alleen voelen!”



Als jij 100 jaar oud wordt,  
dan wil ik 100 jaar min een dag  
worden, zodat ik nooit  
zonder jou hoef te leven.

Ik voel me enorm gelukkig  
dat ik iets heb  
wat gedag zeggen  
zo moeilijk maakt.



Je bent moediger  
dan je gelooft,  
sterker dan je eruit ziet  
en slimmer dan je denkt.

Als de persoon  
met wie je praat  
ogenschijnlijk niet luistert,  
wees dan geduldig.  
Misschien heeft hij gewoon  
een stofje in zijn oor.



Ik denk dat we dromen,  
zodat we niet zo lang  
zonder elkaar hoeven te zijn.  
Als we over elkaar dromen,  
kunnen we altijd bij elkaar zijn.

Direct toen ik je zag,  
wist ik dat er een avontuur  
te wachten stond.



Sommige mensen  
geven te veel om iets.  
Ik denk dat dat liefde heet.

Niemand kan verdrietig zijn  
wanneer je een ballon hebt.



Soms nemen  
de kleinste dingen  
de meeste ruimte  
in je hart.

Onkruiden  
zijn ook bloemen,  
wanneer je  
ze beter leert kennen.



**Bedankt voor het downloaden van dit document!**

**Je kunt het gratis delen met iedereen.**

**Deel je het dan vanuit mijn website?**

[www.juffrouwemke.com](http://www.juffrouwemke.com)



**Veel plezier met dit document!**

**Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt.**

**Wist je dat je me ook kunt volgen?**

